

■ PERSBERICHT

‘Voor twee riks naar Trix’

Dat was de slagzin die voormalig burgemeester Hermen Overweg van Doesburg had bedacht voor bezoekers aan de stad op 30 april 1998. Koningin Beatrix bezocht die dag, Koninginnedag, Doesburg, en vanwege de beperkte parkeermogelijkheden waren pendelbussen geregeld. Vervoer daarmee naar en van Doesburg kostte 5 gulden (twee riks / rijksdaalders). Al de volgende dag werd Overweg door de adjudant van het paleis teruggefloten voor de iets te jolige uitdrukking, die Overweg daarna handig veranderde in ‘voor vijf florin (florijn / gulden)maar de Koningin’.

Doesburg Vertelt kiest in deze aprilmaand voor een hoogtepunt uit de geschiedenis van de stad, een feestelijke gebeurtenis 25 jaar geleden: we gaan terug naar Koninginnedag 30 april 1998. Aandacht dus voor wat je 'jonge geschiedenis' zou kunnen noemen. Bij een terugblik op die dag komen namen en gezichten voorbij van veel bekende Doesburgers. Soms ook van stadgenoten die niet meer in ons midden zijn. Toch hebben de beelden niets van hun bekoring verloren.

Vanaf dinsdag 4 april om 12.00 uur op doesburgvertelt.nl

■ EINDE PERSBERICHT

■ REDACTIE, NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE

Bijlage(n):

Kijk voor meer informatie op doesburgvertelt.nl of neem contact op met Theo Maas via pers@doesburgvertelt.nl of 06 34244543.