

## ■ PERSBERICHT

### Twee geloven op één Doesburgs kussen

‘Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen’. Die bewering klinkt tegenwoordig misschien wat overdreven, maar in de 19e eeuw is de spreuk nog heel actueel. Dat bewijst een gebeurtenis in Doesburg op 7 november 1841. De aanleiding voor het incident dat het onderwerp is van de oktobereditie van Doesburg Vertelt, is het huwelijk tussen Michiel Peeters uit Doesburg en Bartjen Vleming uit Drempst. Michiel is kleermaker en katholiek. Bartjen is dienstbode en Nederlands Hervormd. Gemengde huwelijken zijn in die tijd zeldzaam. Als een liefdesverhouding op een huwelijk dreigt uit te lopen, zorgen de wederzijdse ouders, of anders de pastoor of dominee, er wel voor dat de relatie wordt verbroken. Maar op die regel is één uitzondering ...

Doesburg Vertelt publiceert dit nieuwe verhaal op dinsdag 3 oktober vanaf 12.00 uur op [doesburgvertelt.nl](http://doesburgvertelt.nl).

■ EINDE PERSBERICHT

■ REDACTIE, NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE

Bijlage(n):

Neem voor meer informatie contact op met Theo Maas via [pers@doesburgvertelt.nl](mailto:pers@doesburgvertelt.nl) of 06 34244543.