

■ PERSBERICHT

Van badhuis naar Badhuis

In het begin van de roerige jaren 80 van de vorige eeuw gonst en bruist het in Doesburg van de activiteiten. Actiegroepen als het IKV, de Wereldwinkel, de werkgroep Zuidelijk Afrika en een milieugroep met de prikkelende naam De Brandnetel timmeren aan de weg. In het Doesburg van de jaren 80 is voor jongeren niets te beleven. Wat vooral ontbreekt is een eigen ruimte, een broedplaats voor creatieve ideeën en acties en - als het even kan - een cultureel centrum. Dat moet anders. Er wordt gezocht naar een geschikte plek. Al snel valt het oog van een aantal actieve Doesburgers op een leegstaand pand aan de Rooseveltelsingel ...

Dit nieuwe verhaal verschijnt op dinsdag 5 december op het verhalenplatform van Doesburg Vertelt.

■ EINDE PERSBERICHT

■ REDACTIE, NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE

Bijlage(n):

Neem voor meer informatie contact op met Theo Maas via pers@doesburgvertelt.nl of 06 34244543.